

VAKJURY

STRANDEN IN EEN HART

YOUSRA BENFQUIH

aan het strand laat iemand
een vlieger op,
de wind in de rug, van

het kind is niet zichtbaar
of het naar de vlieger lacht
of naar de zon, zo

denken wij je tot bij ons, ook
ook zonder touw
zonder wind ook

zonder jou

Commentaar jury

Het gedicht schetst een sereen beeld waarbij de ouders een kind loslaten zoals een kind een vlieger op het strand loslaat. Er is echter altijd nog een touw, een band. Het kind is verbonden met de vlieger, de ouders met het kind. Altijd. De prachtige metafoor drukt afscheid, fragiliteit maar tegelijk ook hoop en kracht. De meerdere betekenislagen in het gedicht zorgen ervoor dat je het gedicht telkens opnieuw wil lezen.

ELK JAAR

Jacqueline Booij

Gisteren zal vandaag weer dragen
morgen zal ook gisteren zijn
al zegt men dat de tijd...

Je hebt je vrienden meegebracht
ze schuiven bij aan onze tafel
gaan daarna samen nog op pad.

Ik blaas de kaarsjes op de taart uit
je kunt ze tellen op je vingers
er kwam geen jaartje bij.

Het geeft niet dat je later thuiskomt
als straks je schoenen in de gang staan
praten we na over vandaag.

Commentaar jury

Het gedicht is goed opgebouwd met raak gekozen, verfijnde beelden. Heel ontroerend is het beeld van de schoen in de gang. De dichter balt en stolt heel mooi herinneringen.

ALLES BLEEF STROMEN

Monique Buising

Weet je nog
van water naar de zee
en alles vloeiende
en niemand keek om

Hoe de wind door je haren
en alles bleef stromen
en niets in de weg

Van zout in je wonden
tranen die branden
en de tijd zo stil

En hoe de golven namen
alleen maar namen
mijn schreeuw verloren

ik jou verloor

En alles bleef stromen...

Commentaar jury

Een prachtig gedicht waarin de metafoor van de eeuwigdurende zee de eindigheid van het menselijk leven in perspectief plaatst. Het gedicht vat verdriet in beelden die de dagelijksheid overschrijden en daardoor troosten, omarmen. Het erkent pijn maar geeft tegelijk kracht en troost aan wie het onvatbare, een kind verliest, meemaakt.

EERVOLLE VERMELDING JURY

ER IS

Paul Vincent

de kamer waar ik niet aan voorbij kan
een deur die zich nu laat openen zonder tegenspraak
tussen de boeken een zeldzame foto van ons beiden
wij waren nog niet van herinneringen vervuld
in dit onbewogen moment

wasgoed onder het bed en je brooddoos
op de vensterbank voor vroege vogels
mijn woorden van boosheid daarom bleven na
in het behang en niet te wissen spijt
om wat sindsdien zo onbelangrijk is gebleken

de lijnen van jouw lichaam in de laatste lakens
ik strijk de plooien nooit meer glad want
in dit vertrek wil ik blijven voor altijd vol van jou

KEUZE TEAM KOESTER

VANDAAG

Cora de Vos

In elke vezel voel ik jou
vandaag nog meer dan gisteren

van jou heb ik geleerd
om bij de dag te leven

vandaag moet ik nog leren
naar morgen te verlangen

met jou, mijn lieve kind,
voor altijd in mijn hart

LIEFJE

Sabine Matthijs

de maan kreeg je ogen
de zon je lach
je pracht is voor de regenbogen
je levenslicht voor de dag
de ster verwelkomt je glans
de wolk draagt je traan
de nacht vraagt je ten dans
mijn hart koestert je naam.

JIJ BLIJFT

Laurien Op de Beeck

Het is in de kleine dingen
dat ik het voel
dan voel ik je lach
je stem, je warmte
voel ik je weer even
in mijn liefdevolle armen
reis ik terug in de tijd
denk ik aan het mooie
wat een heerlijk gevoel
voelen dat jij
in elk van ons bent
ons samen brengt
in gedachten
bij ons blijft

Mag ik even

Janneke Willems

Mag ik even
naar je zwaaien
even heel dicht
bij je zijn
samen
in gedachten
leven
want bij jou
voel ik me fijn

mag ik even
om je
huilen
even heel stil
heel alleen
zonder
samen
in gedachten
voel ik jou
stil om mij heen

EERVOLLE VERMELDING JURY

Ga met de wind

Petra van Soldt-Huis

Ga met de wind en de zon en de regen
ga met de vogels mee in de lucht
hier, op deze plek scheiden onze wegen
wat is geweest, komt nooit meer terug

het leven met jou heeft ons gevormd
en geeft ons kracht voor wat gaat komen
als het in ons leven stormt
breng jij ons wijsheid in onze dromen

jij omarmt ons als de warme zonnestralen
je streelt ons als een zuchtje wind
waar we ook zijn, wij zullen niet verdwalen

jij wijst ons de weg als een vogel die zingt

ga met de wind en de zon en de regen
wij leven verder, al zijn wij jou kwijt
je bent niet meer bij ons, maar daarentegen
leef je voort in ons hart, voor altijd

JIJ

Els Kuijpers

Mijn vat der liefde
gaf ik aan jou
opdat jij deze wereld
vol geluk ervaren zou.

Ik zag je vechten
met een lach en een traan,
ik zag hoe jij
de pijn wou weerstaan.

De trots die ik voel
voor wie jij bent
is oneindig groot,
ze is ongekend.

Jij staat nu gegrift
in mijn hele bestaan.
Jij geeft me de moed
om verder te gaan.